

1^e Jaargang, nummer 1, 29 maart 2025

Het Magazijn

Blad van de Nederduits gereformeerde kerk, de moederkerk van Nederland sinds de 1570-er jaren.
Zusterblad van de bladen De Nieuwe Doleantie, Refo Tijd en Geestelijke Opvoeding.

In dit nummer : De verspreiding van de nieuwe bijbel, en De uittocht uit Beulah land

DE VERSPREIDING VAN DE NIEUWE BIJBEL

De dolfijn komt ook voor in de nieuwe bijbel. We kunnen hierover lezen in het boek Vissen, hoofdstuk 5 vers 24 en 25 :

‘We staan voor de woeste zee. Wat moeten we doen ? Wachten op de hemelse vogel ? Of wachten op de hemelse dolfijn die ons over de golven zal brengen ? Of zullen we zwemmen dit keer, of een vlot bouwen, of een vissersboot ? Want hoe dan ook moeten we naar het beloofde wilde land. Het kind pikt het niet meer. Laat ons deelhebben aan de kindertocht, opdat het vlees wegvage. Er is zoveel vlees wat besneden moet worden. Dat is de besnijdenis van het hart, opdat de mens weer kind wordt.’

De verspreiding van het nieuwe woord, de nieuwe bijbel, is zeer vruchtbaar. Ik merkte dat de zon veel meer moederlijke energie had, en de laatste dagen wordt ik ‘s ochtends wakker met de hemelse dolfijn die mij in de zee voorgaat tot de hemelse vergetelheid.

Het zonde-vee heeft zich opgewerkt tot slagers, en de zonde-buffels hebben zich opgewerkt tot jagers en matedors, protsende met hun vlees, de leugen van de mannelijke superioriteit. Het speelt zich veel af in de kerk. Daarom moest de nieuwe bijbel wel komen.

Rodenbergs-Nederlands ligt van de Nederduitse talen het dichtst bij het Nederlands. Het ligt tussen het Nedersaksisch en Nederlands in.

Modern Nederlands is een groot gevaar. Het houdt het volk in de leugen van de mannelijke superioriteit. Het Nederlands moet dus terug tot het Rodenbergs-Nederlands. Het heeft veel meer woorden. Het is veel rijker Nederlands en grijpt terug op oudere vormen. Het moderne Nederlands heeft Nederland betoverd. Ook een reden waarom de nieuwe bijbel moest komen.

De dolfijn, het vlot, de vissersboot, de vogel, het zijn allemaal beelden van overleven.

DE UITTOCHT UIT BEULAH LAND

Beulah land. Wat is het ? Deserteuren ! Hebben hun handeltje midden op de tocht opgericht, zijn met pensioen gegaan, voor het rentenieren ! Het is verschrikkelijk. Ze zijn aan het boeren gegaan ten koste van de geestelijke jacht. Ze kunnen dan half oorlogszuchtig zijn, voornamelijk tegen hen die in het leger zijn gebleven, maar ze hebben de geestelijke jacht verzaakt, en zijn in overmatige actualiteiten verstrikt geraakt, in witte en zwarte media. Ja, we moeten weten wat er gaande is, maar laat het niet ten koste van het profetische gaan. Ken je geschiedenis voordat je op de hoogte blijft van het heden. Zo heeft de matrix de mens gebonden. Ze hebben de context verloren, en zijn materialistisch geworden, door de mammon media, de materialistische media, het roddel circuit. Daar laven ze zich aan. Houdt het in de juiste context en houdt nuance. Er is een hiërarchie van nieuws.

Allereerst gaat het om het geestelijke nieuws en om de geschiedenis lessen, om niet in dezelfde fout te geraken, om niet in cirkeltjes te blijven gaan. Het zijn grote illusies.

Beulah land is een land uit balans. Ze zingen hun koortjes. Allemaal zijn ze onder hypnose door hun telefoontjes. Ze hebben hun hart en geweten verloren. Ze hebben het in slaap gesust.

Het is boerenfolk, spijbelaars, met een Kaïns loon. Ze hebben vreemd vuur gebracht, vreemde offers, en veelal het offeren gestaakt.

Beulah land. Knoop het in je oren. Ik had er een droom over. Het zijn zigeuners die niet meer verder hebben getrokken. Alles is half half. Ze zijn lauw geworden. Dit wel, dat niet figuren. Ze meten alles af naar vleeselijke maatstaven.

Beulah land. Pas er voor op. Waarschuwingen in dromen. Ze hebben niet overvloedig het bloed van de vijand. Ze hebben compromissen gesloten met de vijand. Spijbelvolk is het. Ze hebben de studie opgegeven. Ze studeren alleen maar half, en er omheen. Het is niet profetisch.

Ze volgen het vlees, hun telefoontjes. Die hebben hun hart, verstand, ziel en geweten vervangen. Ze volgen het gouden varken in het dal. Ze willen niet met Mozes de berg op. Ze dansen om het gouden varken heen. Ze zijn zelf ook rijk en verblind met goud, aards goud, het goud der dwazen.

Ze noemen het het paradijs, Beulah land, maar ze zijn zonde-vegetarisch en zonde-veganistisch. Ze strijden niet meer tegen de zonde. Ze hebben handelsdeals met de zonde. Ze hebben compromissen gesloten.

Als je vegetarisch naar de zonde bent geworden, dan is het einde zoek, want de zonde is niet vegetarisch naar jou. Het zoekt je om je te verslinden. Het is naar je op jacht, dus jaag erop, anders jaagt het op jou. Eet het of het zal je verslinden. Trek voort, anders zal het je dood betekenen. Je bent er nog niet. Dit is nog niet het beloofde land.

Het beloofde land is de studie, en die moet volledig zijn.

De zigeuner vrouwen van Beulah land die hun kamp daar hebben opgericht als eindpunt hebben gouden teenringen en wijde, verstikkende jurken, van vreemde stoffen. Nee, het zouden de huiden van de verslagen zondemachten moeten zijn. Bekleed je met studie, niet met het goud van de spijbelaars.

Het is deserteuren-goud. Het is deserteuren-klederdracht. Zo waggelen ze in het rond, zo giechelen ze. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws dat ze doorroddelen, maar het profetische kennen ze niet. Ze hebben zich niet afgezonderd.

Ze hebben overmatig hun wapens en jachtgerei omgevormd tot tuin en landbouw gereedschap. Zo is er valse vrede, schijnvrede, terwijl ze bezet gebied zijn. Ze hebben toegegeven aan de vijand. Nu werken ze voor de vijand. Het zijn slaven. Beulah betekent boeren huwelijk in het Hebreeuws.

De gouden teenringen van de Beulah vrouwen zijn de handelsverdragen met de zonde. Zo moeten zij kinderen baren van de zonde. Het zijn huwelijksverdragen met de zonde.

Het zijn gifringen die hen in slaap

houden. Ze zijn slavinnen van de zonde. Het zijn de dochters der mensen, zij brengen de nephilim voort en houden die in stand, de opgeblazen reuzenmannen van grote status en groot geweld. Het zijn nakers, een bepaalde stam van nakers, de Beulah-stam. Het zijn boeren ten koste van de hemelse jacht. Ze prevelen dode botten wiskunde formules. Ze zijn opgezet.

Zo zingen ze hun liederen des doods. Het lijden willen ze niet. Ze willen snelle afhandelingen. Het kruis is hen teveel gedoe, ook al hebben ze hun eigen kruis. Ja, ze kunnen zeer religieus zijn. Ze hebben hun gouden gelukskruizen. Snelle dood. Snelwegen door Getsemané en Golgotha, hup tot de olijfberg. Het wenende pad van de psalmist tot de olijfberg kennen ze niet. Ze kennen geen diepte. Dat willen ze ook niet. Alles is half hier, van alles een beetje. Het gaat niet diep genoeg. Snel komen ze tot zelfovertuiging, overmoedig en overmatig, zeer laf en lui, en daarom lachen ze. Het zijn valse, overmoedige glimlachen.

Ze willen mooi op de foto staan, met brede glimlachen : Zo van wij hebben het gemaakt. Wij hebben goed geboerd. Zo van wij mogen geen pijn gedaan worden. Wij moeten alles krijgen wat wij willen.

Het gaat hen niet om het minderen en het inleveren. Het gaat hen niet om medestrijden en medelijden, nee, daar zijn ze vies van.

Het zijn gimmicks. Ze hebben soms scherpe tongen, maar het is niet gericht. Altijd zullen ze weer tegen de kleineren strijden, zoals ieder ander mens doet, niet tegen de groten. Altijd zullen ze dweilen met de kraan open. Ze hebben namelijk een verdrag met een duivelse industrie. Die moeten ook aan hun geld komen. Daarom blijven ze in het midden, doen ze aan symptoombestrijding. Ze willen niet naar de wortel, want dan zouden ze aan hun ego

moeten afsterven, dat is hen een te groot offer.

Ze houden hun hand boven de moordzuchtigheid van een duivelse industrie, juist door tegen de kleineren te strijden, zodat die duivelse industrie waar we het over hebben vrij spel heeft. Die laten ze gaan, en zo wordt het overblijfsel van de zonde wat ze in ere houden hen ten strop. Dat wat ze niet innamen in het beloofde land, daar sloten ze een verbond mee. Met het goud sierden ze zich op, en zo werd het hen tot valstrik.

Beulah land ? Moord land. Dwang land. Het is slavernij. Al die handelscontracten voor een snelle dood. Ze hebben hun ziel verkocht.

Vecht.

De dieren leven in een holocaust.
Vecht.
Kinderen leven in een holocaust.
Vecht.
De armen leven in een holocaust.
Vecht.

Dit gevecht betekent studie. Het betekent weer in de mijnen te werken. Het is een geestelijk gevecht. Het gaat om je hart en brein. Laat het geen bezet gebied meer zijn. Ga er niet omheen lopen boeren, maar ga de strijd aan. Ga de jacht aan. Monsters hebben bezit genomen van uw ziel en kerkelijk Nederland. Grote beesten. Kersten voerde een grote oorlog hiertegen. Nu moeten wij verder, in zijn voetsporen. Hij heeft inmiddels de witte steen veroverd. Wij ook. Daarin komen we tezamen. Wij zijn omringd met de wolk der getuigen.

Laten we dankbaar zijn met broeder Kersten, hoe hij zijn werk heeft voortgezet, en heeft afgerekend met de menselijke overleveringen en tradities. Hij heeft niet gebogen voor de Mammon.

Hij ging niet mee met Kuyper, maar riep de wereldsgezindheid een halt toe. Toen kwam Steenblok om zijn werk voort te zetten en te verdiepen, te nuanceren ook. Zo doen we wat voor de wolk van getuigen. Wij moeten durven te corrigeren, verder te reformeren, zoals zij ook doen. Laten we niet blijven waar we waren. Laten we uitgaan van Beulah land, dat Laodiceaanse land, als in de dagen van Noach. Ze eten maar, en huwen maar, en ze zijn maar vrolijk. Nee, men moet dat grote beest van de zonde onder ogen komen. Het gehele beest. Laat er niets van over, anders wordt het u tot strik ! Sla alarm in ingedut Nederland, ook in ingedut kerkelijk Nederland ! Verspreid de nieuwe bijbel !

Het is een oorlogsoproep. Staakt uw aardse oorlogen voor uw aardse begeerten die uw ziel uitdoven. Kom tot de geestelijke, hierarchische oorlog, iets wat we ook wel de territoriale geestelijke oorlog noemen. Legt hiertoe uw vleselijke wapenen af ! Wordt weer Ledeboeriaans. Terug naar diepere natuur, diepere wildernis, opdat gij onderwezen wordt door het Woord des Heeren !
Amen en Halleluja !

Oh wat een zonde kleeft er aan die duivelse industrie waar wij het over hebben.

Onderwijs uzelf.
Laat u niet meer bedriegen. Kom tot het hemelse onderwijs. Daartoe is de nieuwe bijbel gekomen. Het kan zo niet meer langer zoals het geweest is. We gaan het niet redden met alleen maar het oude bijbel wereldrijk. Het heeft de mensheid tot de afgrond gebracht. Het boek Openbaring spreekt duidelijk over de nieuwe bijbel, het boek des levens, die zou komen. Het zou ontzegd en geopend worden, als een nieuwe leidsraad, tot de witte troon, waar alle levenden en doden geoordeeld worden. We zien uit naar dat Odenlechiaanse verschijnsel.

Drijf niet verder af, maar keer terug, en strijdt voor uw leven en lichaam, want de grote hond van die duivelse industrie waar we het over hebben is naar u op jacht. Ze rekenen niet met God of gebod. Het is allemaal gecamoufleert voor het vleselijke oog, maar het is open en bloot voor het geestelijke oog.

Daar doen ze hun dode bot wiskunde op de mens. Ze beuzelen maar wat. Het is een groot godslasterlijk beest wat loopt te ijlen tegen de hemel. Ja, dat zit in het westen. Het westen is geen haar beter dan Rusland. Het is dezelfde schizofrene geest. Daarom : Keer weder uit Beulah land ! Doe de lijkendoeken van u af ! En vecht, vecht, vecht. Ga de jacht weer aan. Ze dobbelen om uw ziel. Ze verdelen uw bezit onder elkaar. Oh, wat een godslasterlijk beest is die duivelse industrie waar wij het vandaag over hebben.

Zoudt gij daarom niet net als Jeremia en Kersten u afzonderen in de grote woede en toorn des Heeren over dit grote kwaad ? Zoudt gij daar niet over wenen als de profeet Ezechiël ? Zoudt gij niet wenen dat de zonde tot het hoogtepunt is gekomen deze tijd, het absolute hoogtepunt van hysterie en krankzinnigheid ?

Nederland is door de eeuwen heen totaal de afgrond ingegaan door de sterk stromende en groeiende zonde. Als de kanker is het, en het woekert maar voort van geslacht tot geslacht ! Zou je daar niet om rouwen ? Zou je daar niet in toorn over zijn ? Zou u daarover de Heere niet zoeken met smekingen en gebeden ?

De Heere is gekomen met plagen, en men luistert niet. Nog steeds niet. Alleen de enkelingen. Zij zijn op uittocht uit Beulah land. En wat doet u ?

Misselijkmakend is die duivelse industrie waar we het vandaag over hebben. Het zijn valse moderniteiten.

Dat verziekte Beulah land. De zondvloed zal komen waarin het zal wegzinken.

Halleluja. De zonde zal niet voor eeuwig regeren. Dat is mijn vreugde.

Wij zien uit, geliefde broeder en zuster, tot het beloofde land, en hopen u ook daar te zien.
